

Vanessa Thuyns

# Een zelig zootje

Kerstverhaal

Uitgeverij VBKLab

VBKMedia B.V. / Utrecht

ISBN 9789032520823 (e-book)

ISBN 9789032520205 (audioboek)

NUR 340

© 2022 Vanessa Thuyns

Omslagontwerp Bij Barbara

Zetwerk MatZet

Alle rechten voorbehouden

Uitgeverij VBKLab vindt het belangrijk om op milieuvriendelijke en verantwoorde wijze met natuurlijke bronnen om te gaan. Voor de papieren editie van deze titel is daarom gebruikgemaakt van papier waarvan zeker is dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid.

**VBK**  
**LAB**

24 december

‘Excuses, de verse basilicum is dit jaar een ongekend populair ingrediënt.’ De supermarktmanager haalt zijn schouders verontschuldigend op en gaat verder met de bouw van een toren van bussen poedersuiker.

Met een frons scan ik de kruiden die nog wél te verkrijgen zijn. Ik zou de kalkoenvulling ook een Aziatisch tintje kunnen geven met koriander of peterselie. Zou dat een goede combinatie zijn? Mijn voelsprietten hebben eerlijk gezegd geen idee. O, kak, moet ik dan toch in de rij bij de groenteboer om de hoek?

Mijn vriend Willem had gelijk. Waarom heb ik niet naar hem geluisterd toen hij aanbod om de supermarktbezorgservice in te schakelen? Waarom ben ik niet een paar dagen geleden in alle rust naar de winkel gegaan, net als iedereen? Alhoewel, net als iedereen? Het is op dit moment stinkend druk en net als iedereen loop ik keihard te stressen. George Michaels stem die ‘Last Christmas’ zingt en door de winkel galmt, zorgt helaas ook niet voor een beetje ontspanning. Aan de andere kant van de paprika’s staat een man gekleed in een strak krijtstreepjespak. Hij tuurt geïrriteerd naar zijn boodschappenlijst. Dat begrijp ik volkomen, mijn lijst is gelukkig maar de helft van zijn A4’tje. De vrouw die naast me staat, slaakt een zucht en legt met een radeloze blik twee reuzenananassen in haar winkelwagen. Ze heeft volgens mij geen idee hoe ze die moet schillen.

‘Pardon, ik moet bij de limoenen zijn,’ zegt een hoogblonde dame die, aan haar glitterjurk te zien, meteen door moet naar een kerstborrel.

Ik doe een stap opzij en houd mijn adem in wanneer haar kinderen voorbijstuiven.

‘Liefjes,’ gilt ze. ‘Kijk in hemelsnaam uit voor die toren. Ik wil niet dat jullie straks onder de poedersuiker zitten.’

‘En ik wil chocola, anders ga ik niet mee naar tante Joosje,’ roept haar zoontje zeurderig terug.

‘Jaja, komt goed, liefje.’

Liefje? Nou, zo lief gedraagt hij zich niet. Hierbij beloof ik mezelf dat ik later niet op die manier behandeld wil worden door mijn kind. Ik aai over mijn bolle buik en haal mijn mobiel tevoorschijn als ik die voel trillen. Het is een bericht van Marieke, de zus van Willem.

*Hoi Tirza, bij nader inzien vind ik het toch ERRUG gezellig als we elkaar een klein kerstcadeautje geven. Ik heb in elk geval een aardigheidje voor jou gekocht. Maar ook*